

## FDUV och kommunalvalet 2017

I kommunalvalet 2017 vill vi lyfta fram tre frågor: 1) den svenska funktionshindersservicens ställning i social- och hälsovårdsreformen, 2) lika möjlighet till skola och utbildning och 3) tillgänglighet som skapar delaktighet.

### 1. Tillgängliga och individuella tjänster ska erbjudas i närsamhället.

I samband med landskapsreformen flyttas ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna bort från kommunerna. Inför reformen har kommunerna ändå en viktig roll i att skapa de nya strukturerna för social- och hälsovård.

Vi anser att det är viktigt att bevara och utveckla den specialkunskap kring utvecklingsstörning på svenska som finns bland annat hos Kårkulla samkommun. Samtidigt är det viktigt att tjänster erbjuds på basis av behov istället för diagnos, att de erbjuds i mån av möjlighet i närsamhället på samma sätt som till andra kommuninvånare och att även svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och andra med särskilda behov får möjlighet till valfrihet på samma sätt som den övriga befolkningen.

### 2. Grunden för ett gemensamt och delaktigt samhälle skapas i skolan.

Skolan kommer efter reformen att vara en av kommunernas viktigaste uppgifter. Enligt artikel 24 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla barn ha möjlighet att gå i vanlig skola och ges chansen att utvecklas till sin fulla förmåga. I skolan skapas grunden för ett gemensamt samhälle och det är där som vi lär oss att förstå och acceptera olikheter. Separata system redan i skolan leder lätt till separata system för resten av livet.

Skolinklusion betyder inte att du måste lära dig i samma takt som andra, utan att du får stöd så att du kan ta del av undervisningen enligt din förmåga. För att inklusion ska kunna vara möjligt behövs tillräckliga och rätt riktade resurser till närskolorna i kommunerna.

Rätten till lika möjligheter fortsätter också efter grundskolan. I dagens läge har allt fler av ungdomar med utvecklingsstörning en utbildning i bakfickan, men alternativen efter grundskolan är få, särskilt på svenska. Mycket av den utbildning som erbjuds idag behöver utvecklas så att den på ett bättre sätt leder till ett riktigt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Har vi råd med ett system som uppmuntrar ungdomar att bli pensionärer före 20-års-åldern?

### 3. Tillgänglighet är utgångspunkten i en kommun för alla.

Tillgänglighet är inte bara det fysiska rummet utan omfattar också attityder, information, stöd och bemötande. Kommunen har ett ansvar att erbjuda verksamhet som är öppen för alla, exempelvis diskon som är öppna för alla ungdomar. Kommunen ska också se till att till exempel bibliotek, idrottsanläggningar och servicepunkter är tillgängliga.

Kommunen ska informera på sådana sätt som alla förstår. Tillgänglig information innebär att du har möjlighet att ta del av skriftlig, muntlig och elektronisk information oberoende av modersmål och funktionsnedsättning. Det ska vara lätt att ta kontakt med myndigheter och myndigheternas webbplatser ska vara tydliga och användarvänliga. Om det behövs ska alternativ och kompletterande kommunikation användas.

I framtiden har kommunerna en viktig roll i att främja kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Genom att göra allmänna tjänster tillgängliga kan alla kommuninvånare använda dem och främja sitt eget välbefinnande.